



## RECENSIE. 'Lisboa' van Guido Eekhaut: Oorlog en moord in Lissabon

In misdaadroman 'Lisboa' verweeft auteur Guido Eekhaut twee spannende verhaallijnen.

John Vervoort

8 april 2026 april om 03:00

### 'Lisboa'

Guido Eekhaut,  
Poespa Producties, 372 blz.



Het is de zomer van 1940 en de Portugese hoofdstad wordt overspoeld door Europese en joodse vluchtelingen die willen ontkomen aan de oorlogsgruwel, naast diplomaten en spionnen uit beide kampen. De politie moet zich bezighouden met een moordenaar die prostituees viseert maar een fout lijkt te hebben gemaakt wanneer een joodse vrouw wordt vermoord. Daarnaast komen de voormalige Engelse koning Edward VIII en zijn vrouw Wallis Simpson naar de stad. De vorst moest in 1934 de troon opgeven toen hij wilde trouwen met een Amerikaanse die twee keer gescheiden was. Hij zou sympathieën hebben voor Hitlers ideeën en misschien is er voor hem een rol weggelegd als Engelse vorst in het beoogde nazirijk.

### LEES OOK.

**RECENSIE. 'Een huwelijk op zee' van Sophie Elmhirst: Een schipbreuk en de lokroep van de zee**



In een rustig verteltempo versmelt Eekhaut deze verhaallijnen rond duistere politieke intriges en pijnlijke familiegeheimen en verrast hij met een onverwacht einde. Hij heeft oog voor de prachtige stad die Lissabon is en de (historische) personages die hij opvoert zijn geloofwaardig geschetst. *Lisboa* biedt een boeiend verhaal en een goede gids voor wie deze stad wil bezoeken.

[Media en Cultuur](#)

[Boeken](#)

[Recensies](#)

[Boekrecensies](#)

[Fout gezien? Laat het ons hier weten.](#)